



Ons beleid

Wij zijn van #nietlullenmaarpoetsen, maar het is wel belangrijk om je beleid helder te hebben. Dus delen we ons beleidsplan en activiteitenverslag met jou. Het beleidsplan beschrijft de visie, missie, onze programma's en onze plannen.

Inhoud

1. Visie: We horen allemaal bij elkaar	2
2. Missie: We will always have her back	2
3. Wie zijn wij	2
4. Waarom doen we wat we doen	3
5. Programma's	4
5.1 Spirit!	4
5.2 We Carry	5
5.3 Needs	6
6. De toekomst	7
7. Onze krachten	8
7.1 Team	8
7.2 Raad van Toezicht	9
8. Verbinding: Samen kunnen we meer	9
8.1 Donaties	10
9. Gegevens	10
Efharistó, shukran, thank you, tashakor, merci, dankjewel!	10

1. Visie: We horen allemaal bij elkaar

- We zijn allemaal hetzelfde
- De behoefte om samen te leven in vrede is gigantisch
- De meeste van ons deugen
- Vluchtelingen zijn niet het probleem
- We zijn vergeten dat we allemaal bij elkaar horen. Dat is het probleem.
- Want hierdoor zijn we samen leven kwijt geraakt
- Maar de bereidheid om elkaar te steunen is zo groot
- Vertrouwen en lef hebben loont
- Aandacht geven aan het goede werkt magnetisch
- Schoonheid geeft veel meer hoop dan we denken
- We zijn bang om te delen en zelf niet genoeg over te houden
- En zo ontstaat er angst voor anderen
- Wat zich vervormd in haat
- En dan wordt het gevaarlijk voor iedereen
- Dus we moeten terug naar de kern
- Weer herinneren dat we allemaal bij elkaar horen
- We are all in this together and we got your back!

2. Missie: We will always have her back

*She knows pain and fear
She is not weak
She is one of the strongest of our time
She will always rise
She lives in all of us
And we will always have her back*

Moeders, overal ter wereld, zetten het geluk van hun kinderen op de eerste plaats. Als je gevlucht bent, is dat niet ineens anders. Alleen, in een vreemd land, met van alles te weinig, is moeder zijn echt heftig. Dan heb je gewoon ondersteuning nodig, steun, liefde, spullen, kennis en een sisterhood. Daarom zetten wij, met elkaar, deze moeders op de eerste plek.

3. Wie zijn wij

Meiden, vrouwen, moeders of niet. BWC-ers zijn we in hart en nieren. Een team van 30 vrouwen, op Lesbos, in Athene en in Amsterdam. Grieks, Gambiaans, Afghaans, Syrisch, half Duits en Nederlands, samen zijn we sterk. Onze diversiteit verrijkt ons. Soms is het ook echt heftig, maar door naar elkaar te luisteren, onszelf en elkaar te respecteren, groeien we en bikkelen we door. De wereldse problemen zijn zo groot dat je je al snel te klein kunt voelen. En dat je denkt, laat maar, wat kan ik nou. Maar je bent juist zo hard nodig. Begin gewoon ergens, help daar waar je

kan, met dat wat er is, of dat wat je kunt regelen. Niets is te klein, alle kleine beetjes helpen. En als we dat samen doen, is het gigantisch veel. Schouders eronder zetten, onze onmacht omzetten in daadkracht en door.

Wij zijn een giga community geworden. In Nederland, Lesbos en in Athene en als het binnen onze macht is helpen we zelfs in Kabul of Damascus. We ondersteunen op onze geheel eigen manier. In het nu, vanuit ons hart en vanuit de behoeften van het moment. Zo kunnen wij meteen inspringen als dat nodig is, met zorg en vol energie.

4. Waarom doen we wat we doen

“Iedereen zei dat het niet kon, Because We Carry wist dat niet en deed het gewoon”

Het lijkt misschien een onmogelijke missie om liefde en vertrouwen te verspreiden in een wereld waarin angst en haat de boventoon voeren. Maar zoals we er vaak instaan: “Iedereen zei dat het niet kon, maar wij wisten dat niet en deden het gewoon.”

Begrijp ons niet verkeerd, we realiseren ons dat ons verschil vaak ook maar klein is, maar we doen ons best en dat blijven we in de komende jaren doen om mensen dichterbij elkaar te brengen. We willen onze volgers en ook nieuwe mensen die erbij komen de kans geven ook hun onmacht om te zetten in daadkracht.

Hoe het begon

In 2015 besloten we met een groep vriendinnen naar Lesbos te gaan om te helpen. We gingen babydragers inzamelen en namen er duizenden mee. Zo konden we een beetje verschil maken voor duizenden moeders en kinderen die aankwamen op het Griekse eiland, maar we zagen snel dat er meer nodig was. Veel meer. Met water, fruit en droge kleren hielpen we daar waar we konden. Ons plan was niet om daar jaren te blijven, maar door te ervaren dat we verschil konden maken en hulp zo hard nodig was, zijn we gebleven.

Sinds die eerste missie helpen wij gevluchte moeders en kinderen. En acht jaar later is de hulp helaas nog keihard nodig. Op Lesbos, een van de eilanden waar mensen aankomen vanuit Turkije, maar ook in Athene waar mensen die de eilanden moeten verlaten naartoe gaan. En daar zijn wij en daar ben jij.

Mensen vol trauma hebben echt een helende opvang nodig. Europa doet het tegenovergestelde, mensen worden nummers die niet welkom zijn en weggestopt worden. Wij zien de steeds grotere angst voor mensen op de vlucht. Kilometerslange, hoge muren, steeds strengere grensbewaking en in de afgelopen jaren hebben wij natuurlijk ook meer gehoord van mensen die worden teruggeduwd. Het lijkt of we de samenleving aan het kwijtraken zijn. Waarom is er zo veel angst voor mensen die vluchten? Waarom zien we al deze mensen niet als gelijke? Als mensen in nood die onze hulp nodig hebben.

5. Programma's

Onze programma's op Lesbos, in Athene en in Amsterdam, zijn gebaseerd op samen zijn en samenwerken. We geven ook veel noodhulp: tassen vol voedzame boodschappen, luiers, billendoekjes, maandverband en onze free shops hangen vol leuke kleren. Want niemand verliest haar smaak als ze vlucht. Daarnaast zijn er empowerment programma's, trainingen en sociale en praktische ondersteuning.

5.1 Spirit!

Is vol kracht en steun, ze is een sisterhood. Een plek waar je wel veilig bent. Waar je wordt gezien, tot wasdom mag komen en 'I got your back' centraal staat. Of het nu onze moestuin is op Lesbos recht tegenover het kamp, of het roze atelier midden in Athene. Bij Spirit! (her)ontdek je jouw creërend vermogen om weer te voelen dat je van wezenlijk belang bent.

Wij geloven in de kracht van schoonheid, ze verwondert en geeft hoop. Wij geloven in de onuitputtelijke veerkracht van moeders en, to be honest, in vrouwen in het algemeen. Samen herontdekken wij onze creatieve kracht. Lagen van trauma en angst verzachten door samen moois te maken. Samen werken, samen delen, samen helen.

Lesbos

Het kamp op Lesbos is de plek waar mensen na de heftige reis vanuit Turkije aankomen. Het leven is er wellicht veiliger, maar het is geen menswaardige opvang voor mensen vol trauma. Recht tegenover het kamp ligt ons landje. Dit landje op Lesbos is groen, gezellig, mooi, kleurrijk en liefdevol. Een helende omgeving. Dit staat in flink contrast met het kamp aan de overkant. Ze wordt voller en voller.

We hebben een prachtige moestuin, die alle vrouwen lekkers meegeeft, we hebben drie containers op het veld staan - ook zo fijn voor de koude winters op het eiland. We dansen, kleuren, glittersen, yoga, werken in de tuin, smeren maskertjes op. We doen gewone dingen die tegelijkertijd heel bijzonder zijn. Spirit! op Lesbos is een plek waar vrouwen en kinderen even veilig zijn, zich gezien en gehoord voelen en waar we elkaar versterken.

Athene

Na het verblijf in de kampen op de eilanden reizen veel mensen naar Athene. Deze overgang is vaak intens, vooral met asiel op zak. In Athene moet je op jezelf staan, ben je ineens weer verantwoordelijk voor je eigen onderdak, eten en al het andere dat je nodig hebt. Zonder geld of steun van de overheid. Je eigen huis regelen, je bankrekening, een crèche of school voor je kinderen. Hoe start je nu een nieuw leven? Waar begin je? De stad is groot, hulp is moeilijk te vinden. Vrouwen leven soms dagen of weken op straat, isolatie en uitbuiting liggen op de loer. Spirit! in Athene ondersteunt alleenreizende moeders.

Moeders die dromen van een onafhankelijk leven, waarin zij zelf in staat zijn om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen. Zodat hun kinderen goed onderwijs krijgen. In vrijheid kunnen leven en een goede toekomst tegemoet gaan. Wij steunen hen daarbij. We helpen met al het nodige papierwerk, aanmeldingen voor de crèche en/of school, faciliteren naaiopleidingen, empowerment sessies en Griekse en Engelse les. Wij zijn een sisterhood.

In 2022 maakten we duizenden tassen die we in Nederland verkochten en gingen we samenwerken met bedrijven. Hierdoor konden vrouwen in het atelier zichzelf voorzien. Zij ontvingen een vergoeding voor levensonderhoud zoals boodschappen en school voor de kinderen. Daarnaast leerden zij talen, deelden hun verhalen met elkaar en haalden daar kracht uit. Zij kregen van onze social worker alle steun voor een sterke basis in de stad.

5.2 We Carry

We dragen alles al in ons, daar komt de We Carry in onze naam vandaan. Maar wanneer je op de vlucht bent, ben je kwetsbaar. Extra, als je zwanger of net bevallen bent.

Lesbos

Zonder fijne, zachte, maar ook essentiële spullen om het henzelf en hun kindje gerieflijk te maken, moeten de zwangere vrouwen op de vlucht het alleen doen, zonder de steun van hun familie. Zwanger zijn in het kamp is echt pittig. Zonder de kennis ook, die in veel culturen via de vrouwen in de familie en de gemeenschap wordt doorgegeven. Wij willen zwangere vrouwen in het kamp op Lesbos van een totaalpakket voorzien.

Zij ontvangen tijdens hun zwangerschap carry bags met essentiële items voor moeder en kind. Cremepjes, luiers, shampoo, een speentje, kleertjes, een mooi dekentje, maar ook een zacht huispak dat mama kan dragen na de bevalling.

Na de geboorte regelen we kinderwagens, babydragers, kleren en zoveel mogelijk spullen voor moeder en kind als we kunnen. Voor zwangere vrouwen, en voor moeders met kinderen onder de twee is er iedere week ook een boodschappentas vol krachtvoer. We weten allemaal hoe belangrijk gezond eten is, en hoe fijn het is als je je eigen eten kan koken.

Drie ochtenden in de week geven we in onze fijne trailer workshops aan zwangere vrouwen. Volgens het Centering Pregnancy principe zenden we niet alleen informatie, maar gaan we interactief het gesprek aan over dragen, baren, voeden, contact met je baby en care & selfcare. Vrouwen die bij deze workshops zijn, worden ook buddy's van elkaar - de steun van een sisterhood. Zij helpen elkaar mentaal maar ook heel praktisch, het geeft stevige kaders om vanuit eigen kracht de uitdagingen en onzekerheden van het moederschap in RIC Lesvos het hoofd te bieden.

Athene

De vraag naar eten en andere essentiële goederen voor vrouwen en kinderen is groot in Athene. Wekelijks delen we boodschappentassen vol lokaal ingekocht eten, luiers, babymelk en billendoekjes uit. Daarnaast krijgen de moeders elke eerste dinsdag van de maand een extra grote tas waarin we olijfolie, zout, wasmiddel, zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstels en maandverband doen.

Om de hoek van ons roze atelier hebben we een oude leegstaande garage omgetoverd tot een mooi, kleurrijk warehouse en free shop. Hier komen alle donaties uit Nederland binnen, waarna alles wordt gesorteerd en vanuit onze free shop wordt uitgegeven. We geven ook spullen aan de vele moeders en kinderen die in de kampen wonen buiten de stad Athene. Hier organiseren wij grote distributie rondes. Kortom: we geven moeders ondersteuning, zodat ze zelf beter voor hun kinderen kunnen zorgen.

5.3 Needs

Lachen, dansen en huilen zijn basic needs, net zoals zusterschap, liefde überhaupt en de mogelijkheid om je te ontplooiën. Maar zonder luiers, bananen, warme jas, schoon ondergoed en maandverband kom je nergens. Daarom zorgen we niet alleen op Lesbos en in Athene voor spullen binnen ons We Carry programma, maar zijn we er daar waar de hulp nodig is en supporten we de hele community.

Lesbos en Athene

Op Lesbos, en in Athene, deelden we de afgelopen jaren een grote hoeveelheid spullen uit. Dingen die hard nodig zijn om het leven in het kamp een klein beetje beter te maken. Van winterjassen, boots, mutsen en sjaals tot rugzakjes met speelgoed voor kids, een set kleding tot slaapzakken.

Amsterdam

In 2022 bleek hulp ook keihard nodig te zijn in Nederland. Wij sprongen erin.

We reden kris kras met auto's en busjes gevuld vol jassen en schoenen, langs vele crisisnoodopvangen in heel Nederland.

Vanuit het schip, Galaxy, in Amsterdam kwam de vraag of wij een free shop wilden runnen, zodat de ruim duizend bewoners kleding en schoenen konden krijgen. Samen met een internationaal team en rond de 70 vrijwilligers zetten wij in no time op kantoor in Amsterdam een shop op. Meer dan duizend mensen uit ons netwerk regelden kleren en schoenen voor meer dan duizend mensen van het schip. Behalve dat er zoveel mensen geholpen waren met een nieuwe set kleding, bracht de free shop ook een hele bijzondere concrete, actieve verbinding tot stand tussen mensen. Het kunnen meewerken in de shop zorgde voor een open verbinding tussen geveer en ontvanger. "We horen allemaal bij elkaar" was zo onwijs voel en zichtbaar. En, we zagen weer, dat je smaak niet verandert als je vlucht, en dat het van giga waarde is om zelf een keuze te kunnen maken.

Bedrijven

Hulp van bedrijven hebben wij altijd ontvangen, maar in 2022 hebben we ons best gedaan om die hulp te vergroten, en dat is gelukt. Ook veel bedrijven willen graag onmacht omzetten in daadkracht. In de komende jaren willen wij meer hulp ontvangen van bedrijven, en hier energie in steken. Op deze manier is noodhulp structureel geborgd. Wij zijn secuur in onze keuze en proberen duurzame bedrijven te benaderen.

Particulier

Regelmatig zamelen we groots in, in Nederland en België. Deze acties brengen naast hele goede en hard nodige producten een olievlek van bewustzijn. Zo geven wij tweedehands spullen een nieuwe kans en mensen op de vlucht dat wat ze nodig hebben. Dit zullen we de komende jaren massaal blijven doen.

6. De toekomst

Deze enorme crisis in menselijkheid is uber complex. Een simpele oplossing die iedereen tevreden stelt zal lastig vindbaar zijn. Maar veel kleine stapjes in de richting van menselijkheid maken verschil.

In de komende jaren willen we onze krachten bundelen zodat we langdurige duurzame samenwerkingen ontwikkelen. Denk hierbij aan het opzetten van projecten waar bedrijven terugkerend overgebleven stock doneren of financiële donaties. Ook zijn we aan het verkennen welke mogelijkheden er zijn om via diverse verloskundige in Nederland kraamverband uit het kraampakket in te zamelen die vrouwen in Nederland niet gebruiken en vaak worden weggegooid.

Onze programma's blijven we aan de wensen en behoeften van de vrouwen aanpassen. Zij staan centraal, ook de komende jaren zullen wij dienstbaar blijven.

Lesbos

Op Lesbos is de toekomst erg onduidelijk. Het nieuwe gesloten kamp wordt gebouwd. Wij staan daar absoluut niet achter. We zullen ons focussen op de uitbreiding van de programma's op het land. We blijven met de We Carry trailer in het kamp, zo zijn we dicht bij de meest kwetsbare zwangere en borstvoedende moeders. Mochten er verschuivingen plaatsvinden naar het nieuwe kamp, dan zullen we op zoek gaan naar een andere manier van hulp.

Athene

De free shop in Athene willen we uitbreiden. Meer kleding is hiervoor nodig en mogelijk ook hulp van vrijwilligers.

Er zijn nog veel moeders en kinderen die wachten op boodschappentassen. De wens is om dit de komende jaren flink te laten groeien. Want het liefst helpen we iedere moeder. Nee zeggen op een hulpvraag past niet in ons beleid.

Nederland

De komende jaren willen wij de Pop-up Shop groter aan gaan pakken. Wij denken dat 'More than a shop' hard nodig is naast Bad Bed Brood om de neerwaartse spiraal een swung te geven. Als je niet gezien wordt in je basisbehoeften worden mensen meestal kwaad of verdrietig. Door mensen te zien, te horen en hen in de basis te geven wat er nodig is, geef je veel meer dan kleren, namelijk een gevoel van waardigheid. Universeel de grootste behoefte die we samen hebben.

We horen allemaal bij elkaar. Hoe fijn zou het zijn als we elkaar ontmoeten en elkaar zien. Je kleding langsbrengen en samen een kop koffie drinken. De angst voor vluchtelingen ontkrachten. We zijn allemaal hetzelfde.

Het is tijd dat we out of the box gaan denken, met saamhorigheid hoog in het vaandel. De verbinding en de gelijkenissen zoeken. Om in vrede en veiligheid samen te leven. De free shop maakt dit mogelijk. Wij zijn in overleg met de Amsterdamse gemeente hierover.

Algemeen

We stellen ons nog dienstbaarder op, hebben besloten nergens meer tegen te zijn en alleen nog maar voor. We spreken ons nog duidelijker uit, ons standpunt is altijd en, en, geweest. Én de mensen helpen in de huidige situatie, én knokken voor een betere opvang. Voor een menselijke opvang. Wij leven niet in een droomwereld, wij zijn klaarwakker en wij zullen ons best doen om nieuwe wegen te vinden naar dit doel.

7. Onze krachten

Stichting Because We Carry is een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet voor moeders en kinderen op de vlucht. Onze organisatie wordt geleid door een betrokken bestuur en een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers. We werken nauw samen met lokale organisaties, overheden en andere stakeholders om onze doelstellingen te bereiken. Transparantie, integriteit en samenwerking zijn kernwaarden die ons leiden in ons werk.

7.1 Team

Wij hebben een redelijk platte structuur. Wij geloven in veel vertrouwen en samenwerken, kritisch zijn, overleggen, voelen en beslissen.

We ontvangen allemaal redelijke vergoedingen. Onvergelijkbaar met salarissen in de commerciële branche, maar we zijn geen vrijwilligers. Wel ontvangen we hulp van een aantal vaste vrijwilligers, zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Wanneer we hulp nodig hebben op design gebied, IT, advies of wat er ook maar nodig is, vragen we hulp van zzp'ers. Hier betalen wij hen natuurlijk voor.

We werken op Lesbos met een groot team van vrouwen uit het kamp of mensen die voorheen in het kamp woonden, lokale Griekse collega's en twee Nederlandse krachten. Zij werken dag in dag uit in RIC en hun drijvende kracht is magisch. Zij zorgen ervoor dat alles 'goed' gaat en geregeld wordt. Ze netwerken, zijn bij de meetings, maar staan vooral te rocken in het veld.

In Athene werken we met vrouwen die asiel hebben gekregen in het atelier, twee geweldige Griekse vrouwen en twee Nederlandse krachten. Zij draaien samen vijf dagen per week het atelier, het uitdelen van de tassen vol boodschappen, de shop, het warehouse, social work, empowerment sessies en wanneer nodig altijd noodhulp ter plekke.

Team Nederland telt nu vijf vrouwen. Een kippenhok aan talenten en vrouwen met lef die de rode draden in de smiezen houden, het creatieve plan bedenken, het team en alle programma's in Griekenland ondersteunen, de inzamelingen organiseren, de vrijwilligers coördineren, onze prachtige vormgeving cheffen, de financiën strak houden, veel schrijven op social media, programma's bedenken, aan de website bouwen, donaties en needs werven.

7.2 Raad van Toezicht

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. Dat geeft ons stevige richtlijnen, en donateurs financieel voordeel.

Because We Carry heeft een Raad van Toezicht met drie geweldige vrouwen. Zij vormen samen het controlerend orgaan. Wij werken dus onder hun toezicht. Zij volgen op de voet de grote lijnen, ons beleid en zijn betrokken bij financiële keuzes. Daarnaast zijn zij ook een bron van inspiratie. Alle drie steunen zij Because We Carry vanaf de zijlijn. Zo vaak als nodig is, komen wij samen om de gang van zaken te bespreken, plannen te doorlopen en om besluiten te nemen.

Dagmare, onze doorgewinterde strateeg, zij werkt intuïtief, is commercieel sterk en heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel. Haar interculturele visie en holistische zienswijze zijn een bron van inspiratie.

Karen, is een ervaren bestuurslid. Ze is een wijze vrouw met een groot schrijftalent, ze is direct, vol vertrouwen en weet hoe de hazen lopen.

Antoinette, een succesvolle zakenvrouw, met veel financiële ervaring. Grappig, gevat en vooral heel warm en gastvrij. We zijn blij met jou erbij.

8. Verbinding: Samen kunnen we meer

Na zeven jaar hebben wij de beste giga community van duizenden vrouwen en mannen opgebouwd door heel Nederland. We hebben super trouwe volgers en inzamelaars, die op elk moment bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken en hun huis om te toveren in een tijdelijke opslagplaats voor essentiële behoeften. Hierdoor kunnen we grote inzamelingsacties opzetten; van kinderwagens tot rugzakjes vol leerzaam speelgoed, van winterjassen en laarzen tot kraamverband en van kleding voor kinderen tot slaapzakken.

En dan natuurlijk onze toegewijde vrijwilligers, die bereid zijn week na week het stokje van elkaar over te nemen om het bewustzijn in Nederland te vergroten. Daadwerkelijk het vliegtuig nemen om met al hun inzet en talenten het grootst mogelijke verschil te maken op Lesbos, maar ook in Nederland in onze free shop en tijdens onze grote inzamelacties.

Het bundelen van krachten zorgt voor succesvolle samenwerkingen. Niet alleen in Griekenland, maar ook in Nederland en als dat nodig is voor andere landen waar hulp hard nodig is. Zo deden we begin 2023 een inzameling voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië. 58 pallets vol met 5.000 slaapzakken, maandverband en pampers gingen in twee vrachtwagens naar Syrië. Ook faciliteren wij andere organisaties, die ter plaatse waren, zodat zij noodhulp konden geven. Wij hopen natuurlijk dat de komende jaren rustiger zullen worden, maar mocht er weer hulp nodig zijn, staan wij samen op en gaan we helpen.

8.1 Donaties

Al onze donaties komen van particulieren, bedrijven en een paar fondsen. Wij hebben geen steun aangenomen van de overheid of subsidies. Waar we vaak hoorden: 'Geeft dat voldoende zekerheid, is dat wel een duurzame manier van werven?' Yes it is. De kracht van ons netwerk is zeer sterk. Wij zijn enorm dankbaar voor het grote vertrouwen van onze donateurs in Because We Carry.

9. Gegevens

Stichting Because We Carry
Czaar Peterstraat 120 hs
1018PT Amsterdam

KVK: 64596559

Triodos Bank IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96 BIC: TRIONL2U

info@becausewecarry.org

Efharistó, shukran, thank you, tashakor, merci, dankjewel!

Wij zijn zo giga dankbaar om samen een verschil te maken. Onwijs dankbaar voor al onze trouwe volgers, onze inzamelaars, onze onwijs sterke en toegewijde achterban van duizenden vrijwilligers en onze donateurs.

Laten we elkaar blijven zien!

Steffi de Pous
Founder en directeur